



Stommen spreken
Marcus 7:31-37

*Liturgie Johanneskerk
Zondag 18 augustus 2024*

Voorganger: *ds.Hans Breunese*
 Organist *Ton Blom*
 Ouderling van dienst: *Teun Monster*
 Diaken van dienst: *Gijs de Raat*
 Lector: *Hilje Logtenberg*
 Koster: *Jan Keuter*
 Beeld: *Henk Steenwijk*
 Gastvrouw: *Thea Rodenburg*
 Autodienst: *Sjaak Rodenburg 0343-454002 of 06 53894600*

De klokken luiden– de kaarsen branden – orgelspel:

Welkom en afkondigingen

Moment van stilte

we gaan staan

Drempelgebed

Begroeting

v. De Heer zij met U

a. Zijn Geest in ons midden

Bemoediging

'vr. On - ze hulp is in de Naam van de Heer
 a. die he - mel en aar - de ge - maakt heeft,
 m. die trou - we houdt tot in eeu - wig - heid
 a. en 'niet laat va - ren het werk van zijn han - den.

we gaan zitten

Intochtslied Psalm 84:1, 3 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer)

Kyrie en gloria: gesproken en afgesloten met lied 299e

Kindermoment, aansteken lantaarntje en zingen lied 832

Rondom de Schriften

Gebed van de Zondag

Lezing: Jesaja 35: 1 – 10

Lied 763 vers 1, 2, 3, 4 en 5 Zij zullen de wereld bewonen

Lezing: Marcus 7: 31-37

Lied 339g Woorden van leven (eenstemmig)

Uitleg en verkondiging

Geloofslied Lied 1002: 1, 2, 3, 4

(<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-een-volk-op-weg-gezet/>)

Gebeden en gaven

Dankgebed – voorbeden – stil gebed afgewisseld met lied 368g

Mededeling van de Diaconie

Inzameling van de gaven

Rondom de tafel (lopend)

Tafellied Lied 534: 1, 2, 3, 4 (Hij die de blinden weer liet zien)

Nodiging

Tafelgebed Lied 403d gesproken en gezongen

en afgesloten met gezongen Onze Vader lied 369d

Vredegroet: Wij zingen lied 421 (Vrede voor jou) en geven elkaar een teken van vrede

Lied 408e (Lam van God)

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Heenzending en Zegen

We gaan staan

Slotlied 266: 1, 2, 3, 4, 5 (Die ons schiep)

Zegen

a: Amen (gezongen)